

Scouts 121



Dino's en holbewoners

Algemeen

Omdat we last minute onze trip naar de prehistorie die in november gepland was hebben moeten afpassen hebben we besloten om er nu gewoon naar toe te gaan en nu voor een week in plaats van een weekend. Wat mogen jullie verwachten: holbewoners, muurschilderingen, jagen op mammoeten en vooral veel dino's. Hoe we dat praktisch gaan aanpakken en wat jullie nodig hebben vinden jullie in dit boekje terug.

Adres

Dit is het adres waar we op kamp zitten en dus ook post naar zal verstuurd worden. Zij die ook het kampboekje van de jojo's bekijken zullen zien dat dit hetzelfde adres is. De jojo's gaan op kamp aan de andere kant van de straat.

Dornerstationstraat 100, 3680 Maaseik

Vertrek en terugkomst

We vertrekken **vrijdag 23 juli om 10:00** aan het lokaal. Voor de terugweg vertrekken **we vrijdag 30 juli om 12:00** in Maaseik en zullen rond 13:30 terug zijn in Mortsel.

Aangezien Maaseik bijna 4 uur is met het openbaar vervoer vragen wij om te carpoolen naar het kampterrein en terug. Deze rit duurt ongeveer 1 uur 15 minuten in 1 richting. Laten weten of je kan rijden kan je doen in het inschrijvingsformulier.

Prijs

Het kamp kost 100,50 euro, dit kan betaald worden via de inschrijving op de site of op het rekeningnummer BE63 7360 1136 2808.

Fonds op maat

Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt de mogelijkheid om goedkoper op kamp te gaan indien u het (tijdelijk) financieel moeilijker hebt. U kan dit aanvragen bij de groepsleiding waarna dit in volledige discretie wordt afgehandeld. In dit geval betaalt u 1/3 van de kampprijs, de scouts betaalt 1/3 en Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalt 1/3.

De leiding

Als u ons voor of tijdens het kamp nog wilt contacteren kan u dat doen via ons emailadres: **welkas@scouts121.be** of u mag ons ook altijd bellen of sms'en.

Joppe Demulder (Shifu): +32 499 43 46 32

Ellen Boonen (Lei-Lei): +32 485 51 81 56

Alexander Koninckx (Ke-Pa): +32 470 68 47 38

Daqui Moreta (Tai-Lung): +32 498 40 73 98

Sander Van Beeck (Oogway): +32 490 40 26 02

Foeriers

We nemen ook enkele dino's mee om heerlijk voor ons te koken zodat wij niet elke dag moeten gaan jagen. We stellen ze hier even voor:

De Toekanosaurus

Deze dino is de voorouder van de toekan die wij vandaag kennen. Het exemplaar dat wij meenemen heet Raf en zal door sommigen van jullie al bekend zijn van vorig jaar op welkakamp te foerieren.

De Noklidokus

De Noklidokus is misschien niet de grootste dino maar wel een van de hardste werkers. Zowel de wegen in Limburg als de keuken hebben geen geheimen voor hem. Hiernaast hebben we er een goede te pakken gekregen die luistert naar de naam Olivier.

De Loïcosaurus rex

In een ver land genaamd Wilrijk achter stenen weg van Boom woont de Loïcosaurus rex, een vinnige dino die op kan blijven tot de late uurtjes en 's ochtends bij het krieken van de dag er al terug fris kan staan om brood te voorzien voor de welka's en lekkere koffie voor zichzelf.

De Peejayraptor

Deze dino heeft al meerdere kampen meegedaan. Zo weet deze exact hoeveel stukjes mammoet de gemiddelde holbewoner van 9 of 10 jaar moet eten om heel de dag te kunnen spelen en ravotten.

Wat nemen we mee

Algemeen

- Kids ID (afgeven aan de leiding bij vertrek)
- Voorgescreven medicatie (afgeven aan de leiding bij vertrek, zorg zeker dat dit ook in de medische fiche staat.)
- Rugzak voor op dagtocht
- Iets om je rustig bezig te houden (klein spelletje, stripverhaal, dagboek)
- Brieven, enveloppen en postzegels (het is het beste als de enveloppe al op voorhand is ingevuld en de postzegel er al op is gekleefd.)
- Driekenbus

Slapen

- Veldbed/luchtmatras
- Slaapzak
- Kopkussen
- Knuffel
- Pyjama

Kleren

- Voldoende ondergoed en sokken
- Voldoende T-shirt/topjes
- Voldoende shorts/rokjes
- Voldoende dikke truien
- Voldoende lange broeken
- Regenjas
- Zwemgerief
- Verkleedkleren in thema
- Fluovestje

- Laarzen
- Stevige stapschoenen

Wasgerief

- Toiletzak (zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, kam)
- Handdoek
- Strandhanddoek
- Washandjes

Wat laten we thuis

- Geld
- Elektronica (als dit gevonden wordt krijg je dit op het einde van het kamp terug)
- Snoep (als dit gevonden wordt eet de leiding dit op voor je neus)

Enkele tips

-Echte wandelschoenen of bergwandelschoenen zijn het beste om een dagtocht mee te doen. Maar wanneer je het niet gewoon bent om die te dragen krijg je makkelijker bleinen. Het is dus in de eerste plaats belangrijk dat je schoenen draagt waarin die comfortabel zitten. Dit mogen dus ook sportschoenen of sneakers zijn.

-Jaarlijks zijn er meer dan 3 volle winkelkarren aan verloren voorwerpen die van de kampen terugkeren. Zet dus zeker overal je naam in zodat je met al je spullen terug naar huis kan komen.